

2020

Eva Pronk

15 jaar, Den Haag

Ik

### Vrijheid

de oude man  
verstopte joden op zijn zolder,  
drukte illegale kranten  
en hielp Engelse piloten.  
hij loog voor het leven.  
hij loog voor de vrijheid.

de vrouw  
in de kelder  
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen  
bange mannen, vrouwen en kinderen  
schuilen voor de bommen.  
zij stond voor het leven.  
zij stond voor de vrijheid.

de jongen  
net achttien  
opgeroepen  
om te vechten aan het front  
nam afscheid van zijn moeder  
en zou haar nooit meer zien.  
hij vocht voor zijn leven.  
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.  
gewone mensen zoals jij en ik.  
kozen ervoor te vechten  
voor de vrijheid.

als een van deze helden  
hier niet voor had gekozen.  
was mijn opa dan geboren?  
had ik dan geleefd?

IK